

Zomerkamp

Alphons F.J. Leysen



*elk jaar weer een klimtoren
(collectie AFJ.L)*

1967

Was het jaar dat Guus en Els Wilbers-Muntjewerf op het idee kwamen om een zomerkamp te organiseren voor middenstandskinderen. Kinderen van ouders die in de zomer niet op vakantie konden omdat ze te druk bezig waren met hun winkel, hun kampeerterrein, verhuur of op een andere manier doende waren met het toerisme. De animo was groot en er deden dat jaar zo'n dertig kinderen mee.

Op het weilandje van de familie Akkerman in Aagtdorp werd een kamp opgezet en omdat je maar nooit weet hoe het weer zou zijn werd het leger ingeschakeld om een 'legergroene' tent te verzorgen.

Een hele week konden de lagere school kinderen gedurende de ochtend en de middag spelletjes met elkaar spelen. Hierbij was het stokbrood bakken al vanaf het begin één van de hoogtepunten.

Bakker Dick de Jong zorgde voor gratis deeg, de kinderen zochten hun eigen stok en Guus en Els groeven een geul waarin het benodigde vuur werd aangestoken.



in de 'rij' voor de legertent



stokbrood bakken



dorpsfilm 1967

1967 Was ook het jaar waarin ik een dorpsfilm maakte. Een film waarin zoveel mogelijk van het dorpsleven werd vastgelegd. En daar hoorde natuurlijk ook het zomerkamp van Guus en Els bij. Niet alleen dat het een leuk stukje film werd (zie hier boven), maar ik raakte ook volledig in de ban van dit superleuke gebeuren. Vanaf het daaropvolgende jaar deed ik dan ook mee en verzorgde al snel tot 1977 de totale leiding.

Maar ja welke kinderen mochten er meedoen? Alleen de kinderen van ouders die in de zomervakantie geen tijd hadden voor hun kinderen? Nou dat ging het niet worden. Al snel mochten alle lagere schoolkinderen meedoen. Heel veel kinderen van Schoorl, Catrijp en Groet hebben dan ook in de loop der jaren meegedaan. Jaarlijks waren er drie weken nodig om alle liefhebbers mee te laten doen. Elke week 100 kinderen en in het totaal dus maar liefst 300 kinderen. Steeds per week in drie groepen ingedeeld. De eerste en tweede klas, de derde en vierde klas, en de vijfde en zesde klas.



klaar voor vertrek naar 'De Bokkenweidjes' onder aan de Schoorlse Zeeweg

Elke dag om negen uur verzamelden we ons met de fiets onderaan de Schoorlse Zeeweg, waar we dan door de ouders van de jongsten werden uitgezwaaid. 's Middags om vijf uur waren we dan weer terug. Onder aan de Schoorlse Zeeweg, omdat we na twee jaar afscheid hadden genomen van de familie Akkerman en onze intrek hadden genomen in de duinen van Staatsbosbeheer op de Bokkeweidjes. Van Staatsbosbeheer mochten we een auto bij het kamp stationeren voor bevoorrading en eventuele noodgevallen. Staatsbosbeheer zorgde ook voor de voor de klimtoren benodigde dennenstammen. Deze klimtoren werd al snel één van de paradepaardjes en 'hoogtepunten' (letterlijk en figuurlijk) van het zomerkamp. De kinderen konden zelfs een t-shirt aanschaffen met de toren erop als afbeelding.

Maar er was meer, behalve het stokbroodbakken met ondertussen deeg van zowel bakker de Jong als bakker Bakker, kwam ook de vrijwillige brandweer elke week weer aangerukt met een aantal man om de kinderen op allerlei manieren met echte brandweerspuiten wedstrijdjes te laten doen. Ook mochten de kinderen in



de altijd weer aanwezige zelfgebouwde klimtoren, hier met beneden Adrie Plomp en boven Alphons Leysen







manege De Poelenburgh zelf op een paard een rondje rijden en een rondje met paard en wagen maken over het terrein.

Verder maakten de kinderen een timmerdorp met een eindeloze hoeveelheid planken. Als de week dan om was moest de leiding alles weer slopen, de spijkers er uithalen en de plankjes weer klaar leggen voor de nieuwe groep. En behalve het timmerdorp maakten ze ook wigwams, en dat natuurlijk weer met de door Staatsbosbeheer verzorgde dennenstammetjes.

Tja, en dan al die spelletjes als bosstratego, speurtochten, gewoon verstoppertje en..... we zongen onder begeleiding van mij met m'n witte gitaar. 'Brandend zand', 'Ietsie pietsie-tienie-wiennie', en 'O when the saints', waren de bestsellers.



*pannenkoeken bakken
in de tent*



*Barrie Hulshof omringt
door z'n zomerkampfans*



En o ja we bakten ook nog pannekoe-
ken, maakten zelf vliegers en onder lei-
ding van Barrie Hulshof traptten we een
partijtje voetbal nadat Barrie eerst over
zijn voetballen had verteld. Ook gingen
we natuurlijk naar het strand, waar we
dan weer van alles beleefden.

Halverweg de week mochten de oudsten
blijven voor 'het avontuur', nou en dat
kon heel spannend worden. Neem bij-
voorbeeld die keer dat we in een spook-
huis belandden aan de Lovinkslaan vlak
bij de Bokkeweidjes. Het was een in
verval geraakt boswachtershuis waar we
in belandden en al snel gillend uitstoven
vanweg de spoken met hun opflitsende
lichten en afgrijselijke geluiden. En dan
die keer dat we onderweg waren naar
het strand om een kampvuur te maken
en we een heftig bloedende



(tomatenpuré) parachutist, half aan een boom hangend, tegenkwamen. Hij smeekte ons om zijn opdracht over te nemen. Vanaf zee zouden smokkelaars proberen hun smokkelwaar aan het strand af te zetten. Na overleg besloten we er op af te gaan. We verscholen ons achter de laatste duinenreep en ja hoor daar kwam van ver uit zee een bootje met twee roeiende mannen aangevaren. Op het moment dat ze in de branding arriveerden rende we er op af en wat bleek; de mannen waren Frans Stins en zijn vissersmaat Jan Kruit die een paar blikken met knakworst in hun bootje hadden meegenomen. Die worstjes hebben we natuurlijk op het strand op een kampvuur opgewarmt en ter plaatse verorberd.

De laatste avond werd altijd afgesloten met een feestavond in de grote witte tent die wij ondertussen hadden aangeschaft. Voordat het feest begon was er eerst de maaltijd met friet, kroket en appelmoes!



optreden in de tent

In die tent vertoonden dan een aantal kinderen hun kunsten als dans, zang, goochelen en acrobatiek.



kampvuur op het strand



de toeschouwers



patat, kroket en appelmoes



En dan de leiding van dit alles. Door het grote aantal te begeleiden kinderen was er ook veel leiding nodig. Wat zullen er veel mensen in de loop der jaren geholpen hebben. Mensen uit het onderwijs, de politiek, ouders, gewoon enthousiastelingen en tieners die vaak ooit zelf hadden meegedaan en daarna kwamen helpen. En voor iedereen, zowel de kinderen als de leiding, was dat zomerkamp een geweldig feest en daarna een onuitwisbaar fijne herinnering!



Richarda Voogt, ijscheppen



Kees Scheltema en Bep Oldenburg poedersuiker



Aloys de Waal, stokbrood bakken



Alphons Leysen en Nico Hartland onderweg naar de wasbak



..... en lekker klieren



Jan Weyers, slachtoffer





september	Z	1	8	15	22	29	Z
	M	2	9	16	23	30	M
	D	3	10	17	24		D
	W	4	11	18	25		W
	D	5	12	19	26		D
	V	6	13	20	27		V

Richarda Voogt, ijscheppen, maand kalender van het zomerkamp, opbrengst voor het zomerkamp

Foto-archief

Om de foto's een grotere waarde mee te geven voor de toekomst zou het fantastisch zijn om zoveel mogelijk namen aan die foto's toe te voegen. Als je daarmee wilt helpen zou dat erg leuk zijn.
(Noem de pagina en vermeldt welke foto)



Ciril de Waal, limonade bereiding



*Thea Kuiper, Alice de Heer, Mirjam v.d. Vegt, Piet van Duin
Aloyse de Waal, stokbrood bakken*





Kees Minkema, Mirjam v.d. Vegt



... Medema

Henk Bregman



*Daniel de Waal,,
Ria Manooy*





....., Daniel de Waal, Henk Bregman,, Aloys de Waal



Daniel en Aloys de Waal



Herman Verhagen

...

Kees Minkema

...

Piet de Vries

Marco Koorn



Herman Verhagen

...

Kees Minkema

...

Piet de Vries

Marco Koorn



Cees Heerwaarde en Alphons Leysen



Alphons Leysen en Nico Hartland onderweg naar de wasbakken



Alphons Leysen, klieren bij de wasbak

Alphons Leysen



*Ditte Roos, Alice Jonk, ... Vegter, ..., ..., ..., ..., ..., ... Roos, Henk Bregman, ... Vegter, ..., ...Verhagen, ...Medema, Ria Manooy, ..., Da-
niel de Waal, ... Heerwaarde, ...Bregman, ... van Duin, Simone Kuiper*





Ditte Bregman en ...



Loes Ooievaar en ... Muskee



..., ..., ..Muskee, Alphons Leysen, ..Bregman



... ..Hoogvorst, ..Blom

hutten timmeren







klintoren















De jaarlijkse klintoren



Nico Hartland, ..., Herman verhagen, Pietje Roos







stokbrood bakken















Joys Grotenbreg en Beb Oldenburg met de poedersuiker











s'morgens verzamelen onder aan de Schoorlsezeeweg (100 kinderen)





friet met kroket



Alphons Leysen en Frank Louter





Lida Le Belle















ijsje van Richarda Voogt



hutten bouwen



























paleen depot in de klimtoren















pannenkoeken bakken



René Hoogvorst en







ritje Poelenburgh



Jan Beeldman



Alphons Leysen



... Plomp





Jan Dik de Jong



... Ruiter



Jan Weyers en Theo Voogt































brandweer spuiten





Willem Bredewout















strand









stripboeken lezen





lunch









Theo Voogt in stroozak gevecht





Barry Hulshof op bezoek









Alphons Leysen en ... Smit



Pannenkoeken bakken in de tent



Bonte avond











lekker dollen

onderweg naar de wasbak













vligers maken





Beb Oldenburg en Joys Grotenbreg



leke banden plakken

1978 zomerkamp in Bakkum voor klas 6 van de lagereschoolen

